



Beste allemaal

Ons nieuwe kamp is begonnen. Afgelopen zaterdag vertrokken we met de hele karavaan naar Ermelo om het kamp 2013 te gaan opbouwen. De twee weekenden ervoor waren we al twee keer heen en weer gereden met veel dozen en ander materiaal en vorig weekend hadden we ook al veel boodschappen gedaan. Eigenlijk zijn we het hele jaar al bezig met allerlei spullen te verzamelen, te maken en te repareren.



En dan is het eindelijk zover en kan de opbouw van het kamp beginnen.

We vertrokken rond half elf op zaterdagmorgen vanuit Naaldwijk en achter ons werd de lucht al donkerder en donkerder maar voor ons scheen de zon nog dus we maakten ons geen zorgen.

We arriveerden rond half twaalf en na een kopje koffie konden de werkzaamheden beginnen. Een aantal mensen begonnen met het geluid en het licht, anderen maakten de bedden in de kamers op, weer anderen ruimden de keukens in en ook de nodige computers en 'kantoortjes' moesten geïnstalleerd en ingericht worden met de nodige materialen. Na een dag hard werken vertrokken de meesten weer richting huis en Westland en bleven we met vier personen over. Vanmorgen vroeg nog de laatste werkzaamheden gedaan en toen was het afwachten tot we eindelijk een berichtje zouden krijgen dat de bus met de kinderen en de leiding in de buurt van Ermelo waren aangekomen.



De Zandkamp



Fia, Ineke en Ton wachten af



Ja hoor, in de verte zie je de bus



Eindelijk rijdt hij het zandpad op

Eindelijk na lang wachten en een bijna slapeloze nacht is de bus dan gelukkig weer gearriveerd. Ieder jaar rijden we in gedachten toch weer met de bus mee, zo laat moeten ze daar zijn, zo laat daar. Hoe zal het weer zijn, het verkeer? Zal alles goed gaan? Het geeft toch altijd wat spanning en zorgen als er 53 mensen onderweg zijn en het is altijd weer goed als iedereen weer veilig is gearriveerd.

De kinderen kwamen enthousiast uit de bus en binnen de kortste keren waren alle kamers weer ingericht. De jongens (24 in totaal) hebben twee slaapzalen tot hun beschikking en de meisjes (20) 1 grote zaal. De leiding ligt met zijn allen ook op 1 grote zaal en onze chauffeurs mogen samen een kamer delen.

Na het inrichten van de kamers en het bepalen van de bedden was de hele groep al lekker aan het buiten spelen. De buitenspellen en binnenspellen waren snel gevonden en binnen een paar uur leek het wel of ze hier al weken waren.



Na een nacht vol met regen en onweer schijnt vandaag de zon volop en zijn de kinderen gezellig aan het spelen.

De muziek hebben de kinderen ook al ontdekt en we horen veel Kroatische liedjes voorbij komen.

Vanavond hebben we ons griezeldiner waar we de kinderen leuke dingen voorzetten: een soepje getrokken van rode mieren (tomatensoep), een cocktail van inktvis inkt (blauwe sportdrank van AH) een stoofpotje van wormpjes met stukjes rattenstaart en hete pepers (macaroni) en als toetje hebben we oogbollen (twee ijsballetjes met een M&M erin).

Dat is altijd weer een leuke binnenkomer. De volgende nieuwsbrief zien jullie de foto's wel.

Voorlopig is ons kamp van start gegaan en we hopen er een paar mooie weken van te maken.

We bedanken al onze sponsors voor hun hulp zodat we ook dit jaar weer een kamp kunnen organiseren en u weet het, in de weekenden van 3/4 en 10/11 augustus bent u weer van harte welkom om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met kinderen en leiding. De koffie staat vanaf tien uur klaar (11 augustus vanaf 1 uur) en als u wilt kunt u ook een hapje mee eten, geen probleem.

We hopen veel van u te mogen ontmoeten op De Zandkamp, Zandkampweg 21, 3853 PN in Ermelo

**Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp**

Ton en Tineke

[www.svsk.nl](http://www.svsk.nl)

